

OPROEP AAN DE BERLIJNSCHE HUISARTSEN TOT KOSTELOOZE HULPVERLEENING AAN DEN STAAT. — Dr. CONTI roept met de noodige strijkages voor de Berlijnsche artsen, „die gedurende vele jaren ongehoorde en tot nu toe nooit ten volle erkende offers hebben gebracht ten behoeve der armen en hulpbehoevenden”, hun medewerking in ter instandhouding en verbetering van de gezondheid der Duitsche jeugd. De HITLER-jeugd, de bond van Duitsche meisjes en het Duitsche jong-volk vormen de bloem dier jeugd en zijn de waarborgen voor de toekomst van het Rijk. Al de leden dier vereenigingen moeten worden onderzocht, gelijk het gezondheidsstamboek dit onderzoek ontwierp. Ontdekt de onderzoeker een zieke, dan moet hij dezen behandelen, als de betrokene geen huisdokter heeft. Dr. CONTI is overtuigd, dat alle artsen, zonder stoffelijke voordeelen te verlangen, bereid zullen zijn dit diep gaande, veel omvattende werk op zich te nemen, omdat het niet mogelijk zal zijn hen voor hun moeite naar behooren te beloonen. Dit nieuwe offer van tijd en arbeid, door de artsen gebracht, zal echter algemeene achting en onvergankelijk vertrouwen voor die artsen opleveren.

Als dit belangrijke werk, gratis verricht, werkelijk tot stand komt, is òf de vrijwilligheid van het offer schijn, òf is in Berlijn heel wat veranderd in 's menschen aard. Qui vivra verra. (*Aertzeblatt für Berlin*, 1935, bldz. 226)

MISBRUIK VAN DE WET TEGENOVER ARTSEN. — Boeren zijn wel aardige menschen, maar soms erg slim. De rijksartsenleider heeft aan de rijksvoedingsdirectie verzocht bij de boeren er op aan te dringen hun dokter te betalen, te meer waar de artsleider aan de dokters den plicht heeft opgelegd om bij het opmaken van hun nota's rekening te houden met den noodtoestand dezer boeren. Deze laatsten beroepen zich op de wettelijke bescherming, welke zij genieten tegen eventueele executie. Het niet betalen van den dokter vloekt tegen de cavalleria rusticana, immers verzorgt de dokter het hoogste goed der menschheid, haar gezondheid. De verwachting mag worden uitgesproken, dat alle districts- en plaatselijke leiders der boeren dezen en den heereboeren (Landwirte) op het rechtmatige verlangen der artsen zullen wijzen.

KLACHT OVER DE DUITSCHE ARTSEN. — In de *Frankische Tageszeitung* van 26 Mei verdedigt en verontschuldigt de S.A. Sanitätsbrigadeführer, Sonderbeauftragter des Reichsarztesführers, dr. STRECK, den Duitschen arts, maar kapittelt hem ook danig. De ziekenfondsarts kan het niet helpen, dat hij een handlanger werd der geldpolitiek van de roode ziekenfondsen, dat hij een papieroorlog moest voeren en door onvoldoende honoreering tot een jacht naar den Krankenschein werd gedwongen, waardoor hem de lust en de liefde voor zijn kunst en het goddelijke in zijn beroep werden bedorven; misdadigers zijn niet die artsen, die naar hun wetenschappelijke overtuiging inenten tegen de pokken of serum inspuiten bij diphtherielijders, maar dezulken die zich vergripen aan het lichaam en de ziel van het Duitsche volk, die uit gebrek aan psychologisch inzicht en aan politiek doorzicht het vertrouwen in de schoolgeneeskunde ondermijnen en daartegenover niet in staat zijn, zooals van zelf spreekt, hiervoor iets van waarde in de plaats te stellen. Van ander gehalte is hetgeen volgt.

Naast veefokkers en botanici moest de arts het beste inzicht in het rassenvraagstuk hebben. Maar zoowel fondsartsen als hoogeschool-medici schieten voor het grootste deel hierin te kort. Tegenover dat vraagstuk, hetwelk hun toch in verband met hun wetenschap rechtstreeks aangaat, bleven zij zonder inzicht, begrip en zonder eenige belangstelling (*Münch med. Wochenschr.* 1935 blz. 937).

Heeft deze „Führer” niet aan de mogelijkheid gedacht, dat die zwijgende collegae het geriefelijker vinden om hun „beste inzicht” vóór zich te houden, omdat dit tegengesteld is aan wat van bovenaf als eenig ware „wetenschap” wordt opgelegd?

L. L. POSTHUMA.