

# BEROEPSBELANGEN.

## ASCLEPIOS IN DIENST VAN HERMES!

Zóó schreef ik in het nummer van 21 Juli, toen een aantal Fransche geneeskundigen op een appelwijn-banket in geestdrift waren geraakt voor den cidre, en dezen om zoo te zeggen als panaceum hadden aangeprezen. Het is zacht, zich aan anderen te spiegelen; harder, als hetzelfde beeld zich binnen eigen grenzen vertoont. En dat hebben wij nu in een boekje van den wijnhandel M. KEMPINSKI & Co., getiteld *Lof van den Bordeaux en de Bourgogne*. Het wordt geopend met de vraag: *Hoe denken onze dokters over wijn?* „De Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaren heeft, in de overtuiging, dat zij daarbij velen aan haar zijde zou vinden, aan tal van Nederlandsche Medici gevraagd een verklaring te mogen publiceeren om aan te toonen dat onze Dokters geenszins afwijzend staan tegenover een matig wijngebruik.”

En, zoowaar, daar volgt een verklaring, onderteevend door 259 artsen, en daaronder collega's van beteekenis! De verklaring luidt: „*Een matig wijngebruik schaadt den gezonden mensch niet en behoeft hem dan ook geenszins te worden ontraden*”.

„Een glas goede wijn tijdens of na den maaltijd genomen, zal, door de maag tot verhoogde werkzaamheid aan te zetten, een gebrekkigen eetlust kunnen verbeteren en aldus den algemeenen gezondheidstoestand gunstig kunnen beïnvloeden”.

„Menigmaal zal de wijn het leven van den zieke niet slechts kunnen veraangenamen, maar ook in bepaalde geneeskundig vast te stellen gevallen zijn aandeel hebben in de verbetering van den ziekte-toestand”.

Treffend is het, dat ditmaal 259 artsen het zelfs woordelijk met elkander eens zijn geweest over een geneeskundig onderwerp.

Maar deze bereidheid om handelsbelangen te dienen is een verschijnsel, waaraan wij ons in Nederland niet zouden kunnen gewennen. Te begrijpen is het, dat de arts, door zijn beroep dagelijks er toe genoodzaakt aan zieken toe te geven, wat de anderen in het dagelijksch leven niet altijd zouden toegeven, toegeeflijk wordt, en niet altijd weet, op welk punt het weigeren moet beginnen. Maar hier zijn wij dit punt zeker voorbij.

Ik zou denken, dat ook hier de vraag naar een „geneeskundige indicatie” voor de toegeeflijkheid het juiste punt zou hebben aangegeven.

H. PINKHOF.