

Blaricum, 31 July 1932.

---

 TAALSCHUT.
 

---

Onder dezen titel, en met het onderschrift: „*Schrijf (en spreek?!) weer Nederlandsch*” heeft dr. CH. F. HAJE tweehonderd slordige, onjuiste, smakelooze uitdrukkingen, die wij Nederlanders dagelijks zien en hooren gebruiken en zelf bij tijd en wijle bezigen, verzameld, en voor wien zijn boekje ter hand wil nemen, aan de afkeer van elk mensch met taalgevoel, prijsgegeven.

Bij de lezing ervan krijgt men een allermerkwaardigste gewaarwording: het is als of men plotseling het besef krijgt, bevrijd te zijn van duizend kwallenarmen, die onze arme spreek- en schrijfhersens omvangen hadden. Tientallen woorden en uitdrukkingen, die men argeloos aangehoord heeft en nagebauwd, voelt men nu opeens als schennige besmeuring van onze mooie taal. Wat hebben we in de kleinoodiënkist onzer sprake, een rommelzoo van *simili*, *strass* en dergelijk spul opgeborgen!

Maar nu is er gelegenheid tot een groote uitzeying: als iedere redactie, ieder schrijver, dr. HAJE'S boekje naast zich legt... en raadpleegt bij het werk, kan ons Nederlandsch waarlijk weer op zich zelf gaan lijken!

Ook de medici zullen veel baat bij dit boekje vinden, al is er geen bijzondere afdeeling voor wat de schrijver: „*de medische martelkamer van het Nederlandsch*” noemt. Telkens vindt men er voorbeelden van verkeerde woorden, die zoo uit geneeskundige geschriften gelicht schijnen.

Een groot voordeel van het boekje is voorts, dat het niet alleen het afkeurenswaardige afkeurt, maar daarnaast telkens het prijzenswaardige daar tegenover stelt: leeringen wekken, doch voorbeelden strekken. Bij letterlijk elke slechte uitdrukking vindt men den juisten vorm er naast, met een korte toelichting, waarom de verkeerde vorm verkeerd en de goede goed is.

Mogen alle vakgenooten, die iets voor onze taal gevoelen zich dit boekje aanschaffen, (het kost nog geen twee guldens!) en in de huiskamer bij krant en thee, een aandachtig gezin telkens iets er uit voorlezen. Natuurlijk zullen vele „taalgeleerden” op vele punten van het boekje critiek kunnen oefenen. Maar, volgden wij hem, dan zouden wij ongetwijfeld zuiverder spreken. En in elk geval, leerzaam is de lezing steeds, vaak ook amusant. Want de schrijver is steeds scherp, altijd helder, dikwijls ook geestig. Een boetprediking van hem te ondergaan is een genot!

---

 G. VAN RIJNBEEK.