

**STOCKHOLM.** — **De Nobel-prijs.** Dit jaar zal de NOBEL-prijs voor geneeskunde worden verdeeld tusschen METCHNIKOFF en PAUL EHRLICH.

**RUSLAND.** — **De twee hoofdsteden.** In de Russische vereeniging tot bevordering der volksgezondheid heeft dr. BLUMENTHAL uit Moskou gewezen op het groote verschil tusschen den gezondheidstoestand zijner woonplaats en dien van St. Petersburg. Vroeger verliep de cholera in beide steden op dezelfde wijze. Sedert Moscou behoorlijke rioleering en waterleiding bezit, komt het daar niet meer tot epidemieën, terwijl St. Petersburg van alle steden in het Rijk het hevigst wordt bezocht. Met de typhouse koorts is het niet anders gesteld (*St. Petersb. med. Wochenschr.*).

**NEW-YORK.** — **Theologen-geneeskunst.** Een merkwaardige beweging is weder in Amerika ontstaan. De leider eener episcopaalsche kerk te Boston, daarin gevolgd door eenige ambtgenooten te New-York, heeft bekend gemaakt, dat zij zich zullen gaan belasten met de behandeling van ziekten, en eenige geneeskundigen, waaronder neurologen, steunen dit stoute bestaan in woord en geschrift. Onze nieuwe collega's zullen zich beperken tot „functioneele ziekten”. Waarom? vraagt *the Medical Record*. En, als de geneeskunst afstand doet van zijn patienten met functioneele ziekten, waarom dan ten behoeve van den geestelijke, en niet ten behoeve van den advocaat, die toch ook het vertrouwen van zijn cliënten geniet, en gezag over hen heeft. Maar de arts moet toch nog grooter invloed hebben; is dit niet het geval, dan is dit doordat de onwetende den dilettant meer vertrouwt dan den vakman. Geen arts zal, in gepaste gevallen, voor zijn zieke, de hulp versmaden, die een ernstig en beleidvol geestelijke en door zijn persoon, en door zijn troost kan bieden. Maar dit beteekent nog niet, dat hij hem daarom als vakgenoot moet begroeten. Het gevolg zal wel zijn, dat de zieleherders, eenmaal overtuigd van hun geneeskraft, ook wel zonder toewijzing van geneeskundigen de in hun oogen functioneele ziekten zullen gaan behandelen. Maar wat zijn functioneele ziekten? Een ziekte is slechts functioneel, zoolang wij de organische stoornissen niet kennen, die haar ten grondslag liggen. Wordt zulk een organische grondslag ontdekt, dan zal de geestelijke zijn patiënt niet loslaten, en behandelt hij eenmaal organische stoornissen, dan zal hij er geen enkele uitzonderen. Bovendien is zijn therapeutisch arsenaal: hoop, moed, berusting enz. gansch niet overbodig bij lijdens aan organische ziekten.

Aan de nieuwe onbevoegde uitoefenaars kan men intusschen niets ten laste leggen, dan dat zij zich, gelijk zoovelen, laten mal praten door den Satan die hen „dokter” noemt. Maar wat de collega's wel bezielt, die deze beweging steunen? Ik vrees: „ik heb een leelijk trekje ontdekt in 't kleine hart”.... van deze geleerden.

**Personalia.** — Benoemd: tot gewoon hoogleeraar prof. EWALD te Berlijn die reeds 26 jaren extraordinarius was; tot gewoon hoogleeraar in de anatomie te Weenen (vacature TOLDT) prof. F. HOCHSTETTER te Innsbrück.

Overleden: dr. H. A. PITMANN, vroeger registrar van het College of Physicians te Londen, ruim 100 jaren oud; prof. JEOFFROY, psychiater te Parijs. PINKHOF.

## B I N N E N L A N D.

„**Brieven uit den vreemde**”, Een zeereis met de Kon. W. Indische Mail”, ziedaar de titel van een pas verschenen reisverhaal (Leeuwarden, MELJER